

תפילה -בי"ס שורשים

כתבה: נורית טורנהיים

בקצה מושב נטור, על שפת המצוק, עומד בית חינוך "שורשים" המגשים בהווייתו את נשמתה של ההתיישבות בגולן – מצד אחד, חיבור עמוק לטבע ולאדמה ומצד שני, חיים משותפים של כל גווי העם היהודי, דתיים וחילוניים, על גווייהם השונים.

במשך שנות קיומו המעטות של בית הספר, אנו מנסים למצוא את הדרך לחנך את ילדינו בדרך **שתכיל ותחבר** את מגוון המשפחות המהוות את קהילת שורשים.

אחת השאלות המרכזיות בחינוך המשלב דתיים וחילוניים, היא מקום התפילה בבית הספר. לכולנו ברור שכל תלמיד בוגר שורשים, יכיר את סידור התפילה היהודי, וביקור בבית כנסת לא יהיה זר לו, על כן, עד כיתה ד', בכל הכיתות, מתקיימת תפילה משותפת של כל ילדי הכיתה. השנה החלטנו לפתוח בתכנית ייחודית, המאפשרת לילדים מכיתה ה', לבחור לפתוח את היום ב"תפילה סדורה" או באלטרנטיבה חילונית רוחנית, אשר קראנו לה "שאר רוח". התכנית הוצגה להורים והתקבלה בהתלהבות רבה, יחד עם חששות ושאלות.

כל תלמיד בחר עם הוריו, איך הוא פותח את יומו ובחירה זו היא התחייבות לאורך זמן. פעם בשבוע ובאירועים מיוחדים (ראש חודש או חגים), אנו חוזרים לתפילה משותפת במסגרת הכיתתית. התפילה הסדורה- מתבצעת מ"סידור שורשים", שחודש לאחורונה, בו משולבים קטעי שירה וסיפורת וציורים המלווים את נוסח התפילה המוכר. בשאר הרוח – בכל חודש נבחר נושא, לפי עונות השנה, או חגים על לוח השנה היהודי. אנו שואפים לכך שהילדים יחוו את הזמן כזמן של התבוננות פנימית, יוגה או דמיון מודרך, ישמעו סיפור או ילמדו שיר הקשור לנושא החודשי. לעתים כותבים או מציירים בעקבות הנושא.

ממשובים שהעברנו בכיתות, אנו לומדים שהילדים מרגישים שפתיחת היום בשקט ובהתבוננות פנימית, אם זה בתפילה או בשאר רוח, עוזר להם להמשיך את היום עם כוחות שלא היו להם לפני כן. גם בכיתות ז'-ח' יש לילדים אפשרות לבחור בין תפילה לבין שיח – כאשר השיח יכול להיות בענייני דיומא (שיח אקטואליה), או דיון ערכי, או שירה. כדרכם של דברים חדשים – הדרך אינה קלה ומובנת מאליה. היא מחייבת את המחנכים והמורים להשקיע חשיבה ומאמץ, הן בתכנים ובמשמעויות, והן בהתגברות על הקשיים ומתן מענה מתאים. אנו מאמינים ומקווים שהאמונה בדרך וברעיונות השילוב, האהבה והמחויבות יישאו פירות.